

Juni 2021

Kings Things

Stephen King Fanclub Magazine

STEPHEN KING
GRIEZELIG GEZELLIG
FANCLUB



Interview met
Jack Lance

Meer over
Kings Cameo's

Kings volgende
boeken geen
horror!

Interview Jack Lance

Op Valentijnsdag mochten we jullie blij maken met een gratis te downloaden verhaal van Jack Lance: *Zombie in de Supermarkt*. De schrijver beloofde toen dat er al snel een nieuw boek zou komen, en het is nu zover! Verhaaltjes voor het Slapengaan bevat zes korte verhalen met ouders die niet voor een kleintje vervaard zijn.

We onderwierpen hem aan een 'verhoor' om er wat meer over te vertellen...

Jack Lance, wat heb je nou weer gedaan? Enge verhalen over kinderen? Waaróm?

Dit was definitief nog één ding op mijn bucketlist. Een blijvende herinnering creëren aan de jongste jaren van mijn eigen kinderen, maar dan natuurlijk wel overgoten met een Jack Lance sausje. En wat ik met dat sausje bedoel, als je eerder verhalen van mij hebt gelezen, dan weet je dat wel ongeveer.

Hoe kom je erbij...

Je bedoelt de inspiratie voor de verhalen?

Nou, laten we eens beginnen bij *Een wolk van een Baby*. Ik vind babyfoons hele interessante dingen. Je kunt er van alles bij verzinnen en dat heb ik dus ook gedaan. Ik herinner me trouwens dat mijn eigen dochtertje ooit een keer met haar neusje op de camera van de babyfoon zat. Het was donker in haar kamertje, maar op de monitor zit de nachtzichtfunctie. In dat nachtzicht was haar gezichtje zo flets verlicht, en haar oogjes waren zo groot en donker... nou ja, daar ga je gewoon dingen bij fantaseren. Zo is dat verhaal langzaam ontstaan.

Met knuffels moest ik natuurlijk ook wat doen, daar ontkom je niet aan als je zelf kleine kinderen hebt. Ik denk eerlijk gezegd wel dat ik ook een beetje ben geïnspireerd door de Hollywoodfilms van *Ted*, de vuilsprekende knuffelbeer.

De Voorlezer heeft er misschien mee te maken dat je toch altijd zorgen hebt over je kinderen, zelfs als ze in hun bedje liggen te slapen, wanneer de deur dicht is en je ze niet meer kunt zien. En ik vond dat ik in dat verhaal een stekeblinde moeder op moest voeren die nog niet eens kan zien wat haar bedreigt...

Verschrikkelijke Ouder heb ik met erg veel schik geschreven. Hier heb ik me helemaal kunnen uitleven. Wat de vader die van het padje af is allemaal doet vind ik hilarisch. Ik heb me kostelijk met die man geamuseerd.

Verjaardagstaart is een wat ingetogener verhaal, wel heel mooi en zelfs ontroerend, vind ik zelf. En ja, de uit-smijter is natuurlijk het titelverhaal waarbij ik me heb gewaagd aan een Jip en Jannekeparodie. Na alle Jip en Jannekes die ik door de jaren heen heb moeten voorlezen, vond ik dat ik dat wel verdiend had.

Welk verhaal is je favoriet?

Zonder twijfel *Verschrikkelijke Ouder*. Alles wat niet mag, alles wat niet kan, gebeurt toch. Als je kinderen eens een keertje wat vervelend zijn geweest - af en toe zal dat overal wel voorkomen - lijkt me het lezen van *dat* verhaal een heel goed medicijn.

En je eigen kinderen, hoe gaat dat?

Geweldig. Mijn zoontje van zes is mijn beste vriendje en mijn dochtertje van negen is mijn beste vriendinnetje. Ik hou heel veel van ze en zij van mij. Kinderen houden je jong en inspireren je door hun niet aflatende nieuwsgierigheid, hun fantasie, hun geestdrift. Kinderen hebben van nature eigenlijk alles wat je als volwassene nodig hebt om te slagen in het leven. Als we allemaal een beetje kind zouden blijven, zou de wereld denk ik een nog veel mooiere kruimel in het heelal zijn.

Was Stephen King opnieuw een inspiratie voor je, bij het schrijven van deze verhalen?

Ik heb lang geleden zijn korte verhaal *Wees geduldig met kinderen* gelezen. En wat me altijd is bijgebleven, is Kings beschouwing over dat verhaal in zijn nawoord. Hij schreef: *dit is een verhaal zonder enige maatschappelijke verdienste, en daar hou ik wel van in een verhaal*.

Ik heb daar destijds smakelijk om moeten lachen en toen ik het laatst herlas, glimlachte ik weer. Eigenlijk bedoel ik met *Verhaaltjes voor het Slapengaan* natuurlijk hetzelfde. Neem niet alles serieus, relatieveer de dingen en blij vooral het kind in jezelf koesteren.

Heb je nog veel reacties gehad op *Zombie in de Supermarkt*, waarmee we op Valentijnsdag 2021 als fanclub de primeur mochten hebben?

Ja, ik was blij om te lezen dat ik aantal mensen prettig heb weten te vermaken met dat verhaal over het nogal bijzondere liefdesleven van een horrauteur! Het verhaal is veel gedownload en er zijn flink wat papieren exemplaren van over de toonbank gegaan. Er zijn nog maar een paar papieren exemplaren over en het is beschikbaar als download, in de vorm van een epub of PDF.



Jack is back!

De nieuwe van Jack Lance is overal
te koop vanaf zaterdag 12 juni
(een week voor Vaderdag)



Hou de sociale media in de gaten voor
meer tipjes van de sluier
(en acties waar je van kunt profiteren)!

ACTIE Jack Lance

Wat is het volgende dat we van je kunnen verwachten?

In november hoop ik vlak voor Black Friday met nóg een bundel korte verhalen te komen. Die verhalen hebben net als *Verhaaltjes voor het Slapengaan* een overkoepelend thema en gaan over begeerte en verlangen. Daarna, ergens vroeg in 2022, een nieuwe roman, getiteld *DARK*. En er zit nog meer aan te komen in de niet al te verre toekomst, iets wat ikzelf heel erg bijzonder vind. Daarover een andere keer vast en zeker meer!

Wanneer kunnen je we weer 's zien?

Als het doorgaat maak ik graag met iedereen die langskomt een praatje op de Deventer Boekenmarkt. Ik sta daar zoals gebruikelijk met een kraam naast de Stephen King fanclub. De Deventer Boekenmarkt staat vooralsnog gepland op 31 juli en 1 augustus 2021, en één van deze dagen is er voor onder meer de categorie spannende boeken. Hou via de sociale media in de gaten of en wanneer de boekenmarkt gehouden wordt. Natuurlijk, behalve voor een praatje ben ik er ook om te signeren.

We danken Jack voor het feit dat hij de fanclub zo'n warm hart toedraagt, en vervolgens krijgen we ook nog eens de mogelijkheid om een leuke actie voor de fans te doen!

KING FANS ACTIE

Je kunt het boek nu al in de voorverkoop aanschaffen!

Bij elk nieuwe boek krijg je ook de gratis pocket *Als je me niet kunt horen*.



Geén verzendkosten als je jouw exemplaar bestelt via SuspenseShop!

Alleen via suspenseshop.com kun je er bovendien voor kiezen om jouw exemplaar door Jack te laten signeren.

De auteur draagt het boek op aan jou of - als je het cadeau geeft - aan je vader, moeder, je geliefde, of wie dan ook.

Volg bij het bestellen op [SuspenseShop](https://suspenseshop.com) de instructies en mogelijkheden, en geef jezelf of een ander met *Verhaaltjes voor het Slapengaan* een leuk, persoonlijk geschenk.

ACTIE: Eén voor jezelf, en geef er ook één cadeau **2 exemplaren voor 35,00 INCLUSIEF** verzenden.

Je kunt hier alvast genieten van een stukje uit een van de verhalen uit *Verhaaltjes voor het Slapengaan*!

WIN ALS KING FAN EXTRA PRIJZEN!

Als je als Stephen King Fan het boek aanschafft via de SuspenseShop maak je ook nog eens kans op EXTRA prijzen!

Zet daarvoor bij je bestelling in het vakje bestelnotities de actiecode **VVHSGSKF**
Laat je ook signeren, zet dan de code VOORAAN!

Daarmee maak je kans op een van de volgende gesigeneerde boekensets van Jack Lance:

2x set 1: *Vuurgeest*, *Hellevanger* en *Zone*

2x set 2: *Zombies in de Supermarkt*, *Rode Pumps*, *Nachtogen*

SuspenseShop geeft deze sets weg onder *alle* kopers van het nieuwste Jack Lance boek.

Winnaars worden eind juli 2021 bekend gemaakt op de pagina van de Jack Lance Community op Facebook en zullen wij in onze eerstvolgende Kings Things daarna ook vermelden.

Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd.

